



Ans-Sangen

Mel: Den er fin med kompasset ...

I Ans er idyllen
Med lyngen og hylden,
Herom H.C. Andersen mange ord skrev.
Om Ib og Christine,
To venner så fine,
Fra Sejs ned til Randers på åen de drev

Det var pramdragertid
Det var virke og flid,
På kroen de glemte tit hverdagens slid.
Fartøjet var prammen
De skåled i drammen,
Man fisked i åen, og tit var der bid

Nær hjertet af "Jylland"
Her la' man Ans By an,
endog verdens navle man kalde den kan!
Fra centrum man drager,
Hver sin retning tager,
Men mangan "Ansit" hylder denne påstand:

Her til vort paradis
Vil man – naturligvis
Af hjemvé – betale en Ans-billets pris!
"At rejse – er livet"
Er sandt ganske givet
For: Ude er godt – hjemme bedst, sa' en vis!

Et kraftværk blev planlagt
Og Tange Sø anlagt,
Man el producered – var stolt og tilfreds
Vor kirke ku' rejses
Nu Dannebrog hejses,
Og foran – de smukkeste roser kan ses

Kalk- og teglbrænderovn
lå i Ans, Grønbæk sogn
mælk kørtes til byen med hest og med vogn.
Kulturen her blomstrer
Ved fler' sammenkomster
I AIKC driver mange motion

Turist-paradiset
så mange har priset
vi har Gudenåen og søen med bro!
Samt yndige bakker
Og gavle med takker,
Nyd ture på stier, på vand – fred og ro!

Kom til pramdragerby
Her i bakkernes ly
Oplev "tour de Gudenå" – med verdensry!
Syng nu glade sange
Om "Perlen" blandt mange
Hør lærke og nattergal jubler mod sky!

I Ans har vi hjemme,
Hvor sport er langt fremme,
Vort fællesskab styrkes når mange er med!
Lad altid naturen
Mod stress være kuren!
Gør hverdag til fest, vær' din eg'n lykkes smed

Lad os glædes i Ans,
Give live mer' glans
For pramdragerbyens værdi har vi sans!
I "samme pram sejles"
Mod fælles mål pejles,
Se opad – og fremad i hjem, og i tjans!

Eva K. Simonsen