

Morgenduk's sang

den 27. august 2012

Mel.: Molak Molak, mak mak mak -

1.
Hver mandag mødes alle vi,
der gider, og som kommer.
Om vint'ren er det klokken ni,
og atten tredive - sommer.
Vi kan cykle, vi kan gå
men en ting man må forstå
der må være motor på,
hvis man skal (over)come'r.

2.
Med godt humør og kaffetår
en mandag bli'r ej skadet.
Og det går stærkt på cykel når
et batteri er ladet!
Man er altid godt tilfreds
synger ej på sidste vers
- cykeltur på kryds og tværs
med cykel, fuldt opladet.

3.
En gåtur i det danske land
kan gå fra nord til sønder.
Og hvis ej trit man holde kan,
så er man nybegynder.
Turen kan man korte af-
"Morgenduk" er alles sag,
blot vi får en dejlig dag
for borgere og bønder!

4.
For hver sæson, vi lægger ud
må no'et ha' interesse,
programmer, som mulsvarpeskud
flyes til E-mail adresse.

så vi er en dejlig flok.
Over mudder, ingen brok,
men masser af g'lant'resse.

5.
Vi går på isbelagte stier,
og cykler kilometer.
Og hvis en kaffetår no'en gi'er
så pauser vi en meter -
Livet er en dejlig ting,
når vi kommer rundt omkring,
og får set en tusind ting,
som ej vi vidste, sker der.

6.
Om man er fyrre eller firs
betyder ingenlunde
at man ej sku' på mandagstur,
der er ej nogen grunde:
Her er alle lige - ens -
og det gør en godt tilfreds-
Vi er smukke, det kan ses,
affældig? Ingenlunde.

7.
Jeg stopper nu, mens leg er god,
før vers de bli'r for mange.
Jeg ønske vil i overflod
af dage, lyse, lange.
Brug de dage som der er.
Glem blot ærgrelser du ser,
mange glæder her og der
er godt i tider trange.
SP

Blot der kommer mange nok,